

Η ιστορία του παππού μου



Ελευθερία Καλαιτζάκη
Γυμνασίου Περάματος
Μυλοποτάμου

Γ1

2023-2024

Ο εικονιζόμενος Ιωάννης Καλαϊτζάκης είναι ο πατέρας του παππού μου και ο παππούς του μπαμπά μου

Ενδυμασία

Φοράει πουκάμισο ,σακάκι ,κρητική παραδοσιακή κυλοτα (παντελόνι) ,στιβάνια και κρατάει ένα κομπολόι . Ήταν τα γιορτινά του ρούχα.

Τόπος

Ήταν κάπου στο χωριό ορθές Μυλοποτάμου και από πίσω φαίνονται δέντρα.

Εποχή

Ήταν άνοιξη του 1960 και ήτανε 50 χρονών



Γεννήθηκε το 1912 στο Ορθέ Μυλοποτάμου και
μεγάλωσε εκεί.

Σχολείο

Πήγε σε τρεις τάξεις του
εξαταξίου γυμνασίου στο
Ρέθυμνο

Ασχολία

Ασχολήθηκε με τη γεωργία
διότι είχε αρκετά κτήματα, τότε
στο χωριό ήταν όλοι
φτωχοί ,δεν υπήρχε ρεύμα
και επιβίωναν όλοι με
δύσκολο τρόπο ,δουλεύοντας
σκληρά για να τα βγάλουν
πέρα (συνήθως με την
γεωργια)



1932 πήγε στρατιώτης μέχρι το **1934** .Αφού γύρισε συνέχισε να ασχολείται με τα κτήματα.

1940 όπου μας κήρυξαν οι Ιταλοί το πόλεμο και ο δικτάτορας Ιταλός Μουσουλίνι ζήτησε να παραδώσουμε την πατρίδα μας , τότε ο δικτάτορας Μεταξάς είπε το περίφημο “όχι” και ξανακάλεσαν το παππού μου και τους υπόλοιπους Έλληνες στο στρατό να πολεμήσουν τους Ιταλούς στην Αλβανία ,όπου εκεί επικρατούσε χειμώνας με χιόνια και παγωνιά.

Πολέμησαν σαν λιοντάρια και έριξαν τους Ιταλούς στην θάλασσα .Μετά η Γερμανία μας κήρυξε πόλεμο διότι όλος ο Κρητικός λαός ήταν στην Αλβανία και πολεμούσε . Αυτός είχε ως αποτέλεσμα οι Γερμανοί να καταλάβουν την Κρήτη με καθυστέρηση πολλών ημερών ,με συνέπεια να μην προχωρήσουν τα στρατεύματα τους στην Μέση Ανατολή (των Γερμανών).

Αφού τελείωσε ο πόλεμος και μας είχαν καταλάβει οι Γερμανοί ,γύρισε πάλι ο παππούς στο Ορθέ με καράβι και συνέχισε την ασχολία του με τα κτήματα.

- Ο Μπενίτο Αμίλκαρε Αντρέα Μουσολίνι (Benito Amilcare Andrea Mussolini, 29 Ιουλίου 1883 – 28 Απριλίου 1945) ήταν Ιταλός πολιτικός, ιδρυτής και ηγέτης του φασιστικού κόμματος. Κυβέρνησε την Ιταλία από το 1922 έως το 1943 ως δικτάτορας, μετατρέποντάς τη σε φασιστική πολιτεία. Υπήρξε σύμμαχος του Αδόλφου Χίτλερ και οδήγησε τη χώρα του, ως δύναμη της συμμαχίας του Άξονα, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την είσοδο των συμμαχικών στρατευμάτων στην Ιταλία το 1943, κατέφυγε στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου με τη βοήθεια της ναζιστικής Γερμανίας ίδρυσε την επανομαζόμενη «Ιταλική Κοινωνική Δημοκρατία» ή «Δημοκρατία του Σαλό». Το καθεστώς του κατέρρευσε οριστικά το 1945 και ο ίδιος εκτελέστηκε τον Απρίλιο του ίδιου έτους από Ιταλούς αντάρτες.



1945 έγινε ένας εμφύλιος πόλεμος ,όπου οι ξένες δυνάμεις προκάλεσαν τσακωμό μεταξύ των Ελλήνων και έτσι ξανά πολέμησε τους ανταρτες κουμουνιστες.





- Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος ήταν εμφύλιος πόλεμος που διεξήχθη στην Ελλάδα ανάμεσα στον κυβερνητικό Ελληνικό Στρατό και τις αντάρτικες δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ). Διήρκεσε από τον Μάρτιο του 1946 έως τον Αύγουστο του 1949 και είχε ως αποτέλεσμα την νίκη του Ελληνικού Στρατού και την ήττα του ΔΣΕ.

1947 Παντρεύτηκε την γιαγιά Σοφία και έκαναν
δυσ παιδιά τον Καλαϊτζάκη Μανώλη και την
Ευαγγελία

1958 Εξελέγει πρόεδρος της κοινότητας Ορθέ
και στην προεδρία του έγινε και ο αμαξωτός
δρόμος του Ορθέ .

Μεγάλωσε και σπούδασε τα παιδιά του με την
γυναίκα του και έφυγε από την ζωή το 1971
,λόγω των κακουχιών της Αλβανίας με
πνευμονίες κ.α